

WINTER-SPORTEN ...in Turkije

Turkije/Kartalkaya **** All Inclusive
Dorukkaya Hotel



Turkije staat bekend om zijn mooie stranden en gastvrije bevolking. Maar er is meer, Turkije heeft prachtige skigebieden. GoMundo biedt reizen aan naar het leukste wintersportgebied van Turkije: Kartalkaya, gelegen in een prachtig natuurgebied. Wij bieden twee pakketten aan.

Pakket A: U verblijft 7 nachten in het wintersport gebied Kartalkaya. Pakket B: U verblijft 5 nachten in het wintersportgebied Kartalkaya en 2 nachten in de bruisende metropool Istanbul. Uiteraard is het mogelijk om langer in Istanbul te verblijven. Waarom skiën in Kartalkaya? Op de eerste plaats is het skigebied veel voordeliger dan de populaire skiplaatsen in bijvoorbeeld Oostenrijk of Zwitserland. Bijna alles is inclusief zo is uw kamersleutel tevens uw (gratis) skipas en is het aangeboden hotel op basis van All-Inclusive. Geen financiële verrassingen achteraf dus! Het door ons geselecteerde Dorukkaya hotel en herberg liggen direct op de piste. U stapt het hotel uit en kunt er meteen op de lange latten vandoor. In Kartalkaya vindt u geen overvolle pistes of urenlange rijen bij de liften, waardoor u tijdens uw vakantie maximaal kunt genieten van het skiën.

8 dagen al vanaf €
399,-

KARTALKAYA: DORUKKAYA OBERJ 4* AL PAKKET A					
	22,24/12	7,14,21,28/1	2,4,9,11/2	16,23/2	2,9,16,23/3
8 dagen	549	499	549	499	499
extra week	nm	394	394	394	394
1 p.k toeslag	197	197	197	197	197

KARTALKAYA: DORUKKAYA OBERJ 4* AL PAKKET B					
	22,24/12	7,14,21,28/1	2,4,9,11/2	16,23/2	2,9,16,23/3
8 dagen	475	399	439	475	439
1 p.k toeslag	169	169	169	169	169
family room 2+2	1904	1810	1866	1904	1866

ANDERE VERTEKREKDATUM OP AANVRAAG EN MOGELIJK VANAF 8 PERSONEN



onderdeel van **Corendon**
VLEIJD VAKANTIES

www.GoMundo.nl

voor voordeel is dit uw telefoon nummer:
020-462 35 00 & 040-245 86 86

*prijzen zijn exclusief tax en eventuele toeslagen - druk en zet fouten voorbehouden!



✓ Gerardmer.

Skiën in een achtertuin

Boven op een berg, in de meest zuidelijke uitlopers van de Vogezen, woont een oude man met een slecht humeur. Ferdinand Luttenbacher is zijn naam.

door Rob Burkhard

GAZON ROUGE — Luttenbacher is bekend in de hele regio en door sommige bewoners wordt hij zelfs als een soort koning gezien. Maar koning of niet, over één ding is iedereen het eens: Ferdinand Luttenbacher zou een goed humeur moeten hebben. Hij heeft een prachtige en goedlopende herberg, zijn zoon runt de zaak met verve en in zijn groot uitgevallen 'achtertuin' liggen vele kilometers skipiste.

De naam van deze opmerkelijke locatie is 'Gazon Rouge', het rode gazon. Een naam die verwijst naar de bloedige veldslagen die in de zeventiende eeuw op deze grond hebben plaatsge-

vonden tussen Duitsers en Fransen. Tot op de dag van vandaag heerst er een grondige rivaliteit met de van oorsprong Duitse Elzasregio. In dit grensgebied groeide Luttenbacher op. Als jongetje moest hij dagelijks de lange wandeling maken naar het dichtstbijzijnde dorp om kaas en andere boerderijproducten te verkopen. In de winter kon hij op ski's naar beneden. De wandeling naar boven bleef echter hetzelfde. Jaren later, tijdens een reis door Europa, zag hij voor het eerst een skilift. 'Dat wil ik ook', moet hij hebben gedacht. In 1961 werd de eerste skilift op het terrein van de Gazon Rouge aangelegd. Inmiddels ligt het aantal skiliften op vijf.

Zo ontstond de Gazon Rouge. Een gezellige skiherberg met een bijzondere, zeer persoonlijke sfeer. Tegenwoordig wordt de zaak gerund door Christian Luttenbacher. En wat zijn vader te weinig heeft, heeft zijn zoon in overvloed: een prima humeur. Voor een kletspraatje is hij al-

tijd in en als hij er zin in heeft, kun je vragen of hij je meeneemt op een nachtelijke sneeuwscoortocht naar een van de bergtoppen in de omgeving. Onder een kraakheldere sterrenhemel doemen de Zwitserse Alpen op. Mocht je in het gezelschap zijn van je verloofde, dan is dit dé plaats om hem of haar ten huwelijk te vragen!

De Gazon Rouge ligt vlak bij het drielandpunt van Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. Het gebied is niet sneeuwzeker en voor de ervaren skiër zullen de pistes bij de Gazon Rouge al snel te beperkt zijn. Maar de grotere en hoger gelegen skigebieden van Gérardmer en La Bresse liggen dichtbij. En door de gezelligheid en de familiale sfeer is dit een geweldige plek om een verblijf in de Vogezen mee te beginnen of af te sluiten. Of om als uitvalsbasis te gebruiken voor de rest van het gebied.

Meer informatie:
www.rouge-gazon.fr

HET BETERE SKIWERK

Voor het serieuzere skiwerk kun je in de Vogezen het beste naar La Bresse gaan. La Bresse-Hohneck is het grootste skigebied in deze regio. Door de hogere ligging is het bovendien een van de meest sneeuwzekere gebieden. De omgeving is schitterend. Après-ski sfeer is hier niet te vinden.

Het skigebied bij Gérardmer is een stuk kleiner dan La Bresse-Hohneck. Daar staat tegenover dat Gérardmer een leuk stadje is met meer vertier en winkelplezier dan de andere plaatsen in de omgeving. De omgeving is ronduit schitterend en leent zich bijzonder goed voor wandeltochten met of zonder sneeuwschoenen. Liefhebbers van comfort en luxe kunnen hun hart ophalen in een van de vele chique hotels die dit kleine stadje rijk is.

Nancy heeft niets met skiën te maken, maar het is een leuke, levendige stad, bekend van haar ongekend mooie Place Stanislas. Niets is mooier dan rond middernacht over dit sprookjesachtig verlichte plein te lopen. En als je intussen toe bent aan een avondje uit, dan is dit je kans.

La Bresse: www.labresse.net / Gérardmer: www.gerardmer.net / Nancy: www.ot-nancy.fr

Skiën op 500 kilometer van Utrecht...

In Frankrijk zijn de Vogezen een bekende winterbestemming. In het buitenland is het gebied minder bekend. Toch biedt een winterbezoek aan de Vogezen voordelen. Het gebied ligt relatief dicht bij Nederland en is makkelijk bereikbaar met de auto. Er liggen meerdere verschillende skigebieden dicht bij elkaar en als je een keer geen zin hebt om te skiën, kun je er ook prima langlaufen, een sneeuwscooter huren of wandeltochten maken op sneeuwschoenen. De omge-

ving is adembenemend mooi. In het laagseizoen kun je er op de bonnefooi naartoe rijden. In het (Franse) hoogseizoen is het aan te raden de accommodatie van tevoren te reserveren.

Nadelen zijn er ook. Zonder eigen auto is het lastig om van het hotel of huisje naar de pistes te komen. Een echte après-ski sfeer is in de meeste plaatsen niet te vinden. Hoewel dit laatste voor een deel valt te compenseren door in het ietwat grotere Gérardmer op stap te gaan of gewoon

ergens een gezellige taverne op te zoeken. Voor de echte feestvierders is Nancy de aangewezen plaats.

Alles bij elkaar zijn de Vogezen een bestemming die ideaal is voor mensen met eigen vervoer, die het leuk vinden om verschillende locaties aan te doen en het skiën willen combineren met andere winteractiviteiten.

Nederlandstalige informatie over de Vogezen als winterbestemming:
www.ski-vogezen.com



✓ Place Stanislas in Nancy.

FOTO'S: R.B.



✓ Gazon Rouge.