

Het noorden

Het noorden van Brazilië wordt in zijn geheel in beslag genomen door het Amazone-woud. Voor een kennismaking met de natuur is Manaus de meest voor de hand liggende vertrekplaats. Je moet even de tijd nemen om weg te komen van de stad, maar daar krijg je ook wat voor. Een verblijf in een van de verder gelegen jungleloges is een goede manier om de overweldigende natuur te voelen en een glimp op te vangen van het overvloedige, soms moeilijk zichtbare dierenleven.

Manaus is een grote stad met alle denkbare voorzieningen, maar daarbuiten speelt het leven van de bewoners zich in alle eenvoud af. De bewoners leven op woonboten of in houten hutjes op palen en voorzien in hun levensonderhoud door visvangst, vee- teelt of landbouw. Alles wordt vervoerd per schip. De bootreis tussen Manaus en Belém aan de Braziliaanse kust is pittig. Vier dagen stroomafwaarts, vijf dagen stroomopwaarts. Het is een goede manier om kennis te maken met het menselijke leven in dit geïsoleerde stuk van Brazilië. De boten passeren kleine nederzettingen. Hier worden goederen in het water gegooid die door halfnaakte mannen in pijlsnelle kano's uit het water worden gevestigd. In de grotere plaatsen wordt aangelegd. De smoezelige havens en rommelige markten geven het gebied een onmiskenbare charme.



De kust van het meer toeristische noordoosten. Maar Brazilië een rijk land? Hier niet, nee.



Het centrum van Salvador.

Brazilië één land, twee werelden

Geen enkele touroperator in Nederland biedt de mogelijkheid om alle bezienswaardigheden van Brazilië in één reis te leren kennen. Daarvoor is het land te groot. In alle opzichten. Een reis van zuid naar noord is een reis van rijk naar arm.

Een kijkje in beide werelden.

door Rob Burkhard

Het noordoosten

In tegenstelling tot het zuiden van Brazilië heeft het noordoosten meer een Afrikaanse vorm van kolonisatie gekend. Vanaf het begin van het koloniale tijdperk werd alle rijkdom weggehaald. Hout, suiker, goud en diamanten, alles werd linea recta naar Portugal afgevoerd. Wat het noordoosten van Brazilië eraan overhield was armoede, maar ook een miljoenenpopulatie aan Afrikaanse slaven die een unieke cultuur hebben meegebracht.

Salvador, de grootste stad in het noordoosten, is dan ook een absolute must voor de bezoeker. De mengeling van Afrikaanse invloeden met het katholicisme heeft gezorgd voor spectaculaire religieuze rituelen, kleurrijke processies en voor een gevechtscapoeira die tegenwoordig zelfs in Nederland wordt beoefend: 'capoeira'. Voor de slaven was het een als dans vermomde gevechtstraining. Voor de hedendaagse Braziliaan is het een wervelende mengeling van acrobatiek, dans en traditie.



Ritme in het centrum van Salvador.



Foz do Iguaçu.
FOTO'S: R.B.

Het zuiden

Is Brazilië een rijk land? Als je in het zuiden van Brazilië deze vraag stelt, dan kun je gerust met ja antwoorden. In de drie zuidelijkste deelstaten wordt een zeer groot deel van het bruto nationaal product verdiend en dat is zichtbaar. Het rijke zuiden versus het arme noorden. In andere continenten zou dit misschien al tot afsplitsing hebben geleid, maar in Brazilië lijkt een sterk chauvinisme de band intact te houden. Er zijn romantische theorieën over het belang van voetbal. Over hoe de wereldsussen van het Braziliaanse elftal het land tot een eenheid smeden. Niemand kan bewijzen dat dit waar is, maar Brazilianen geloven er graag in.

Het zuiden van Brazilië is opgebouwd door Europese en Japanse emigranten. Vanaf het einde van de 19de eeuw trokken zij massaal met hun families naar het zuiden van Brazilië om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Dit verklaart dat het zuiden van Brazilië een ontwikkeling heeft doorgemaakt die vergelijkbaar is met emigratielanden als Nieuw-Zeeland en Canada.

Buitenlandse toeristen komen niet zo vaak in het zuiden van Brazilië maar Brazilianen reizen er met plezier naartoe. De stranden zijn prachtig, de bergen zijn ongerept, en er zijn kleine stadjes die je het gevoel geven dat je in een Europa uit een nabij verleden bent beland. Het bekendste is het Duitse Blumenau, waar je iedere dag verse 'apfelstrudel' kunt bestellen en waar de oktoberfeesten meer mensen trekken dan in het Duitse München. Voor mensen die meer met Nederland hebben is een bezoek aan de Hollandse kolonies Holambra of Carambei een interessante en soms bizarre ervaring. Je kunt er kroketten bestellen en je vangt vlagen op van een ouderwets Nederlands dat in ons eigen land al heel lang niet meer wordt gesproken.

De grootste trekpleister in het zuiden zijn echter de watervallen van Foz do Iguaçu. De meeste rondreizen door Brazilië doen deze plek aan. En terecht. Want zelfs de meest verwendde toerist die de Victoria Falls en Niagara Falls al heeft aangedaan, zal zich hier vergapen aan zoveel machtig natuurschoon.



AMSTERDAM - NEWCASTLE

**MINICRUISE
NEWCASTLE** P.P. VANAF
85,-
2 overnachtingen aan boord en een hele dag Newcastle

**HOTEL-
REIZEN** P.P. VANAF
205,-
5-daagse hotel-combinatiereis

**BUNGALOWREIS
SCHOTLAND** P.P. VANAF
181,-
Ontdek Schotland tijdens deze 10-daagse bungalowreis

**ENKELE REIS
2 PERSONEN** VANAF
118,-
Inclusief auto

VRAAG DE BROCHURE ENGELAND & SCHOTLAND AAN
VIA WWW.DFDSSEAWAYS.NL OF BEL 0255-546666
ONDER VERMELDING VAN BROCHURECODE SP.

Sportura Wintersport, voor SUPER Last Minutes!

Menuires/Tignes	12 feb.	RC-bus/3 d. skipas/app.	€125/145
Les 2 Alpes	19 feb.	6 d. skipas / app.	€250
Val Thorens	26 feb.	6 d. skipas / app.	€285

Boeken op www.sportura.nl of per telefoon op 040-264 94 00



www.aerlingus.com

Tarief per persoon met vertrek vanaf Amsterdam, excl. luchthavenbelastingen en afhankelijk van beschikbaarheid. Geldig t/m 30 juni 2005. Reserveringen via www.aerlingus.com